

תוצר פרויקט מבוא לאדם וחברה-
"בעקבות מגשימים"

בנימין זאב הרצל

מגישים : להט, קריסטינה ומיטב
קבוצת לביא





בנימין זאב תיאודור הרצל נולד ב-2 במאי
1860 בבודפשט שבהונגריה להוריו ז'אנט
ויעקב.

ב-1878, עבר הרצל עם הוריו לווינה
שבאוסטריה, למד משפטים והוציא תואר
בשנת 1844 לפני שהתחיל לעסוק בכתיבה.
היה עיתונאי, משפטן, סופר, מחזאי ומדינאי
יהודי.

הרצל מהתקף לב פתאומי בשנת 1904



הרצל נחשב לחוזה מדינת היהודים, מפני שצפה את הקמה של מדינת היהודים כשעוד הייתה חלום רחוק. ולא רק שצפה אותה, אלא הקדיש את חייו לפעול למען הקמתה של המדינה יהודי העולם לא היו מאוחדים, לא היה ביניהם מכנה משותף (דתיים\חילוניים, עשירים\עניים וכו'), סבלו מאנטישמיות ואפליה מצד האזרחים ומנהיגי המדינה.

הרצל עשה מאמצים לגייס את כל יהודי העולם למרות המחלוקות לפעול למען הקמת מדינה לעם היהודי



הרצל האמין בערכים של ציונות, שוויון, חופש
ביטוי, חופש עיתונות וחופש דת.

בעקבות אמונותיו וערכיו הרצל הקים את
הקונגרס הציוני העולמי והנהיג את הראשון
שבהם ב1897 בבאזל.

בנוסף, הוא הדגיש בכתביו שעל המדינה
שבדרך לאפשר לפרטים החיים בתחומה חופש
מרבי ושמדינה תקינה נבחנת במידה שהיא
מאפשרת לקיים בתוכה עיתונות חופשית, חופש
ביטוי ושוויון לנשים.



הרצל שילם מחיר על ערכיו
ומעשיו. המחיר ששילם היה
התנגדות של הרבה אנשים
להקמת מדינה ליהודים,
ובסופו של דבר הוא נפטר לפני
שהרעיון שלו הפך למציאות.